



INHOUD

01. INHOUD/Gedicht
02. Bestuurspagina
03. Info-activiteiten
- 04. ALV 2025 Let op!
Aanmelden voor de lunch!**
05. ALV 2025 Agenda
06. Jubeljaar 2025
07. Pelgrims van hoop 2025
08. Vestingstad: deel 1
09. Naarden, een bezoek waard
10. Verhaal:
11. Verhaal:
12. Spreuken
13. Column: Adrie
14. Recept: Apfelstrudel
15. Puzzel je mee?
16. Bestuur/wie doet wat



INLEVERDATA VOOR DE EB



Kopij EB t/m woensdag d.d.: inleveren	EB nr. in 2025	EB verschijnt vanaf:
12 maart	335	27 maart
16 april	336	01 mei
14 mei	337	29 mei
11 juni	338	26 juni
13 augustus	339	28 augustus
10 september	340	25 september
15 oktober	341	30 oktober
12 november	342	27 november

Beste leden van de KBO Zeewolde.

Het nieuwe jaar 2025 gaat in snel tempo voort. Nu februari alweer volop draait en de feestdagen ver achter ons liggen. Ik vraag mij af hoe u dit alles ervaart? Hoe staat het met de goede voornemens bij aanvang van dit nieuwe jaar. Hebben wij de meeste daarvan gerealiseerd of leven wij maar zo goed als mogelijk is verder. En hebben er ook zaken van opgestoken waarmee wij verder uit de voeten kunnen. Het is vaak zo gemakkelijk om allerlei voornemens te benoemen maar uitvoeren en daadwerkelijk realiseren is een andere zaak. In de afgelopen weken bepaalde ook de griep het dagelijks leven van veel mensen. Ook onze eigen communicatie met de leden via Even Bijpraten en Ons liep een week vertraging op. Het is misschien wel goed om te beseffen dat wij niet altijd alles kunnen regelen. Wij leven in een tijd waarin de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. De media, radio, televisie en sociale media overstelpen ons dag in dag uit met nieuws. Zit u elke dag te wachten op uitspraken van Trump, oorlogen en aanslagen in steden en dorpen? Soms vraag ik mij af of het allemaal belangrijk nieuws is. Het lijkt soms wel dat wij elk moment van de dag alles direct moeten volgen. Kijk in het verkeer. Gebruik van het mobieltje in de auto en op de fiets is voor velen heel normaal. Met alle gevaren tot gevolg. Maar ook bij hond uitlaten en met de kinderwagen wandelen kunnen wij niet zonder het mobieltje. Wij hebben allemaal de tijd meegemaakt dat dit niet aan de orde was. Ik vraag mij af hoe hebben wij toen gecommuniceerd met elkaar? Verlangen wij als senioren niet terug naar deze tijd. Meer rust en meer echte ontmoeting van elkaar?

Toch wil ik niet alles negatief benaderen. Er wordt veel gewandeld en gefietst. Ook wij ouderen moeten naar buiten en bewegen. Daarbij valt op als je iemand tegenkomt en groet de ander daarop ook direct reageert. Ik las laatst in de krant een verhaal van een man die wel 200 kaartjes verstuurde per jaar. Hij had daar zelf veel voldoening bij maar het gaf ook vele positieve reacties bij de ontvangers. Het was volgens hem de kosten van de duurdere postzegels meer dan waard. Goed dat wij dat ook blijven doen binnen onze afdeling lief en leed. Aandacht voor elkaar, op welke manier dan ook, kan veel eenzaamheid voorkomen. Naast de activiteiten moet dit voorop blijven staan.



Maar februari brengt ons nog veel meer. Het is volgens deskundigen de koudste maand van het jaar. Dit brengt natuurlijk ook kosten met zich mee om het huis behaaglijk warm te houden. Positief is wel dat de dagen echt langer worden wat op iedereen een positieve invloed heeft. Wij kijken uit naar het voorjaar met groei en bloeiende planten. Toch is het ook een maand waarin veel zakelijk op ons afkomt. Ik denk daarbij aan voorlopige belastingaanslagen die betaald moeten worden. Daarnaast moeten wij ook belastingaangifte doen. Het wordt daarbij door de belastingdienst steeds gemakkelijker gemaakt door veel zaken al in te vullen. Hebt u toch hulp nodig dan staan er mensen klaar binnen de KBO die hierbij willen helpen. Schroom niet als u vragen hebt. Ook hierbij weer de vraag wie kan en wil ons helpen om deze service te blijven geven. Ook kwamen wij er als bestuur achter dat onze leden gemiddeld ouder zijn dan 80 jaar. Dat hoeft niet erg te zijn, maar roept wel de vraag op, hoe krijgen wij nieuwe, jongere leden bij onze vereniging.

Dan nog een oproep voor de algemene vergadering op 13 maart in Open Haven. Wij hebben als bestuur een mooi gevarieerd programma samengesteld. Er zijn geen kosten aan verbonden en toch lekker eten en drinken. Ik zou zeggen wat wil je als lid nog meer. Elk lid heeft hiervoor een aparte uitnodiging ontvangen en het bestuur hoopt vele leden te ontmoeten. Opgeven is wel belangrijk voor ons om alles goed voor te bereiden. Het motto blijft, Samen zijn wij KBO Zeewolde. Allen tot ziens 13 maart

Datum.

Onderwerp

Locatie/organisator:
Activiteitencommissie

Donderdag 13 maart	Jaarvergadering met maaltijd WEL AANMELDEN	Open-Haven
Donderdag 24 april	Musical 40-45	Barneveld
Donderdag 22 mei	Mondzorg	Welzijn Zeewolde

* Wijzigingen voorbehouden

Annuleringsregeling:

Terugbetaling van volledige restitutie van een activiteit:
Alleen wanneer dit vóór de uiterste datum van inschrijving gemeld is.
Wanneer geannuleerd wordt tussen de uiterste datum van inschrijving en de activiteit, moeten administratiekosten betaald worden: activiteit tot € 30,- : € 5,- en activiteit boven de € 30,- : €10,- .
Er vindt geen terugbetaling van kosten plaats wanneer een activiteit is uitgevoerd door een externe partij die geen restitutie bij annulering door een lid verleent.

Mailadres voor aanmelding en annulering van activiteiten: activiteit.kbo@outlook.com



ANDERE ONTMOETINGSMOMENTEN:

- Op donderdagmiddag in de Meermin v.a. 13.30u. is er gelegenheid elkaar te ontmoeten om b.v. gezelschapsspelletjes te spelen of te kaarten, een goed gesprek bij het genot van een kopje koffie of thee.
- Op vrijdagmorgen tussen 10.00u. en 12.00u. in Open Haven en de Meermin voor een kopje koffie of thee.



Oproep:

De activiteitencommissie is op zoek naar activiteiten welke wij voor onze leden zouden kunnen organiseren. Vooral de opening van het seizoen en de Kerst vraagt om extra input.

Heeft U een idee?? Schroom niet om deze met ons te delen.

Mail gerust naar: activiteit.kbo@outlook.com



GEZOCHT!! 

Gastvrouwen/gastheren of barmedewerkers

Wie komt ons gezellige team versterken?

Bel of mail dan met
Maria te Molder.

Mob. 06-121 217 91

mail: mtemolder@hetnet.nl



Brengt u een lid aan bij de KBO dan krijgt u een taartje cadeau

Levensverhalen:

Lieve leden, hoe mooi zou het zijn, om je levensverhaal met elkaar te kunnen delen?

Wij zijn op zoek naar de levensverhalen die u met ons zou willen delen. Hoe is het dorp ontstaan en wat voor leuke dingen heeft u beleefd?

Allemaal hebben we wel heel veel levenslessen gehad.

Bij deze doe ik een oproep aan u om de Even Bijpraten meer levensinhoud te geven. Voor en met elkaar!

Dat is het motto voor komend seizoen!

Wie is de volgende?

Helpt u mee een mooie EB te maken?

redactie.ebzeewolde@hotmail.com

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering (ALV): 13 maart 2025

Datum: 13 maart 2025
Tijdsduur: 12.00 – 17.00 uur
Locatie: Open Haven
Kosten: Geen
Aanmelden voor: 6 maart 2025



Onze jaarlijkse ledenvergadering start om 12.00 uur met een gebedsviering door Pastor Paul Leferink. Hierna is er een gezamenlijke gratis Snertmaaltijd in Open Haven.

Uiteraard kunt u ook vanaf 12.15 uur inlopen als u niet naar de gebedsviering komt.

Het tijdschema voor deze bijeenkomst is:

11.50 uur	Inloop
12.00 uur	Overweging
12.30 uur	Snertmaaltijd (koffie/thee)
13.15 uur	Aanvang Algemene Leden Vergadering*
14.30-17.00 uur	Presentatie Veteranen Search Team (VST) (consumpties zijn voor eigen rekening)



Het VST is een noodhulporganisatie die de politie ondersteunt tijdens zoekacties naar vermiste personen. De vrijwilligers van het VST staan 24/7 paraat voor de samenleving om iemand thuis te brengen.

*De Agenda en bijbehorende vergaderstukken worden u apart toegezonden.



Aanmelden voor de lunch en evt. dieetwensen op onderstaand

emailadres: activiteit.kbo@outlook.com

onder vermelding van: lunch ALV 2025 + het aantal personen

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering 2025.**Datum: donderdag 13 maart, locatie Open Haven, Kerkplein 8, 3891 ED Zeewolde.****Dag programma.**

11.45 uur : Inloop.

12.00 uur: Overweging door pastor Paul Leferink.

12.30 uur: Gezellige maaltijd met overheerlijke snert en bruinebonensoep, roggebrood met spek, stokbrood en koffie/thee.

13.15 uur: Aanvang vergadering.**AGENDA.**

01. Welkom en opening	Piet Verschure
02. Vaststellen agenda	Piet Verschure
03. Notulen jaarvergadering 14 maart 2024	Jan Hoogeboom
04. Jaarverslag 2024	Jan Hoogeboom
05. Financieel jaarverslag 2024	Walter Lodewijk
Begroting 2025	Walter Lodewijk
06. Verslag kascommissie	Ben van het Erve/Harry de Meijer
07. Benoeming kascommissie	Aftredend Ben van het Erve
Benoeming nieuw kascommissie lid	Henriette Heijltjes
Benoeming reservelid kascommissie	
08. Verslag Lief en Leed	Ria Heinsbroek
09. Activiteitencommissie	Rob Thoen, Maria Thole, Marijke van der Zwet (+) Harry de Meijer vanaf november.

10. Bestuurssamenstelling		rooster van aantreden en aftreden	
Piet Verschure	voorzitter	2023	2027
Jan Hoogeboom	secretaris	2018	2026
Walter Lodewijk	penningmeester	2023	2027
	vicevoorzitter		
Rob Thoen	activiteiten	2023	2027
Elly Ottevanger	lid	2020	2025 niet herkiesbaar
Ria Heinsbroek	lief en leed	2020	2028
Agnes Croese	ledenadministratie	2011	2026

Kandidaten voor een bestuursfunctie, opvolging van Elly Ottevanger, kunnen zich aanmelden bij het secretariaat of tot maximaal één uur vóór aanvang van de vergadering.

11. Aandacht voor onze vrijwilligers.

12. Wat verder ter tafel komt / rondvraag.

13. Sluiting door de voorzitter.

Na de ALV, van 14.30 uur tot 17.00 uur, presentatie van het Veteranen Search Team. (VST)

Het VST is een hulporganisatie die de politie ondersteunt tijdens zoekacties naar vermiste personen. Deze vrijwilligers staan constant paraat voor de samenleving om iemand thuis te brengen.

Consumpties bij de nazit zijn voor eigen rekening.

Jan Hoogeboom,
Secretaris KBO Zeewolde.



Jubeljaar 2025

In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar. Het thema van dit jaar is 'Pelgrims van Hoop', Voorafgaand aan het jubeljaar had het Vaticaan 2024 uitgeroepen tot jaar van gebed.

Elke 25 jaar wordt er in de Rooms-Katholieke Kerk een zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar gehouden. Dit is een oude traditie om schoon schip te maken en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te gaan. Het laatste reguliere Heilig Jaar was het millenniumjaar 2000. Net als destijds heeft het Vaticaan als voorbereiding op dat Jubeljaar een thema voor het voorafgaande jaar vastgesteld.

De start van het jubeljaar was op 24 december, toen paus Franciscus de heilige deur van de St. Pieter heeft geopend.

In het kader van het jubeljaar worden er door de bisdommen tal van activiteiten georganiseerd.

Ook is er daarom een lied uitgegeven met als titel "Pelgrims van hoop." De tekst hiervan stond afgedrukt in de vorige "Even Bijpraten". Dit van oorsprong Italiaanse lied is vertaald in het Nederlands en zal het komende jaar regelmatig gezongen worden in de kerk.



Ook is er een boekje uitgegeven met dezelfde titel. Een boekje met diverse teksten en gebeden over het jubeljaar.



Daarnaast is er een boek uitgegeven met de biografie van onze paus. De titel van dit boek is "Hoop" en komt uit in diverse talen, ook in het Nederlands. Oorspronkelijk wilde paus Franciscus het boek pas na zijn dood laten uitbrengen, maar vanwege het Jubeljaar 2025, met als thema Pelgrims van Hoop, besloot hij zijn zelf vertelde levensverhaal nu al te delen. Ook, omdat de wereld nú hoop nodig heeft, liet hij dat idee varen. Daarom verscheen het boek Hoop, de eerste echte pauselijke autobiografie.

Zijn eigen levensverhaal vervaagt de paus in Hoop met thema's die hem aan het hart gaan, zoals migratie en vrede, maar bijvoorbeeld ook vreugde.

"Deze dagen is er niets wat me meer opvrolijkt dan kinderen ontmoeten", schrijft hij in het hoofdstuk waarin hij over humor spreekt.

Paul Leferink

Uw liefde in de wereld

Geef ons ogen die de kleine dingen
van de gewone dag zien en in het licht zetten;
geef ons oren die de verborgen vragen
in het gesprek met anderen opnemen;
geef ons handen die niet lang overleggen
of ze zullen helpen en goed zullen zijn.

Laat Uw licht doordringen
door het venster van onze ziel
in ons binnenste
zodat wij stralen in onze omgeving
én onderweg met medemensen.

Maak ons tot een venster
waardoor Uw liefde
in de wereld schijnt.

Dit gebed is gebaseerd op het gedicht
'Venster van de ziel' van

EDITH STEIN



Indien ik je dragen kon

Indien ik je dragen kon over de diepe grachten
van je gesukkel en je angsten heen,
dan droeg ik je uren en dagen lang.

Indien ik de woorden kende om antwoord te geven
op je duizend vragen over leven,
over jezelf, over liefhebben en gelukkig worden,
dan praatte ik met je uren en dagen lang.

Indien ik vrede in je hart kon planten
door geduldig te wachten en te hopen
tot het zaad van vrede in je openbrak,
dan wachtte ik uren en dagen lang.

Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart
aan onmacht ontevredenheid,
en onverwerkt verdriet,
dan bleef ik naast je staan uren en dagen lang.

Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij
en ik weet niet alles
en ik kan niet zoveel,
ik ben maar een vriend op je weg
al uren en dagen lang.

En ik kan alleen maar hopen dat je weet:
je hoeft nooit alleen te vechten
of te huilen als je een vriend hebt
voor uren en dagen lang

Marcel Weemaes

HOOP

IS EEN LICHTJE

IN JOUW HART,

dat vandaag moed geeft

en morgen KRACHT



Veingsteden: deel 1

Vestingsteden zijn versterkt met vestingwerken die bestand waren tegen de kanonnen van de vijftiende-achttiende eeuw. Deze charmante stadjes zijn omringd door symmetrische ster-vormige aarden constructies bestaande uit hoge en brede vestingwallen met bastions (uitspringende puntvormige verdedigingswerken) en een vestinggracht met daarin in soms ook ravelijnen (versterkte puntvormige eilandjes).

Niet elke middeleeuwse stad werd versterkt tot een vestingstad. Vestingsteden controleerden locaties waarvan het strategische belang groter was dan dat van de stad zelf, zoals een grensgebied, een voorname handelsroute over water of land, en/of een in die tijd belangrijke internationale handelsstad. De vesting was alleen toegankelijk via een select aantal stadspoorten in de vestingwal.

De meeste vestingsteden werden tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) gebouwd. Ook een aantal strategisch belangrijke nederzettingen zonder stadsrechten werden omringd door moderne vestingwerken, zoals Bourtange en Hellevoetsluis. In de vestingstad was een garnizoen gevestigd en ook tegenwoordig hebben de meeste vestingsteden nog diverse historische militaire bouwwerken binnen hun wallen.

In tijden van oorlog woonden alle burgers binnen de vestingwallen en was de vestingstad door boerderijen binnen de wallen zelfvoorzienend. Daartoe werd op veel bastions een walmolen gebouwd. Elke vierkante meter binnen de vestingwerken werd benut, wat in een compact en overzichtelijk stadje resulteerde. Later zijn veel vestingsteden opgenomen in een van de Nederlandse Verdedigingslijnes, zoals de Hollandse Waterlinie.

Veel vestingsteden zijn in de loop van de negentiende- en twintigste eeuw grotendeels ontmanteld maar er zijn er ook nog enkele waar de vestingwerken (weer) grotendeels intact zijn. Hier kun je genieten van de bekoering en de sfeer van het verleden.



Naarden- En fraaie vestingstad aan het IJsselmeer



Naarden, een bezoek zeker waard:

Naarden is een van de mooiste vestingsteden van Nederland. Deze vestingstad aan het IJsselmeer lag zeer strategisch bij de enige landroute van Amsterdam naar het oosten door een groot moerasgebied in het grensgebied van Holland met het Sticht Utrecht. Deze landroute was zeer belangrijk voor de handel van de Hollandse steden met Oost-Nederland en het Duitse achterland. Naarden was dan ook regelmatig onderwerp van strijd, en is verwoest, verplaatst, opnieuw verwoest, weer opgebouwd en uitgebreid.

Tegenwoordig is Naarden een fraai historisch stadje met intieme straatjes en vele tientallen monumentale panden. De Vesting Naarden bestaat uit een dubbele omwalling en de onderkant van de binnenste vestingwallen zijn uitgevoerd in baksteen. In de vestingwal zijn nog altijd een land- en een waterpoort aanwezig, de robuuste Utrechtse poort en de Zeepoort. Daarnaast staan er in de vestingstad vele voormalige militaire gebouwen die herinneren aan het garnizoensverleden van de stad. Naarden was onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en haar vestingwerken zijn nog altijd eigendom van de Nederlandse Staat.

Bezienswaardigheden Naarden

Overzicht

Historische binnenstad Naarden

Vestingwerken Naarden

Herinneringen aan garnizoenstad Naarden

Naarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Overige Bezienswaardigheden Naarden [Naarden - Fraaie vestingstad aan het IJsselmeer - Discover NL](#)



Historische kern Naarden

Grote of Sint-Vituskerk (Turfpoortstraat 3).

Gotische basiliek uit ca. 1500 met toren uit rond 1400. Op het gewelf van de kerk bevinden zich 27 kerkschilderingen en ook staan er twee herenbanken in de kerk.

Stadhuis (Marktstraat 22). Gebouw uit 1601 in de Hollandse renaissancestijl met dubbele trapgevel.

Historische haven (Kooltjesbuurt bij 1). De haven is een deel van de middeleeuwse stadsgracht, die opgenomen werd in de vestingwerken. In het midden van de haven bevindt zich een voormalige sluis. De haven is aan de noordkant via de Zeepoort met de vestinggracht verbonden. Het zuidelijk deel van de haven is later middels een boomgat door de vestingwal met de vestigingsgracht verbonden. In deze binnenhaven liggen diverse historische schepen.

Het Spaanse Huis (Turfpoortstraat 27).

Gebouw uit de vijftiende eeuw. Tot aan het begin van de zestiende eeuw heeft het huis waarschijnlijk dienst gedaan als kerk van het naastgelegen gasthuis. Daarna werd het stadhuis, waar in 1572 de moordpartij door de Spaansgezinden plaatsvond. In 1615 werd het verbouwd tot Waag. Tegenwoordig is het Weegschaalmuseum in dit gebouw gevestigd.



- Zeepoort of Grote Pijp (Oude Haven bij 21, Naarden). Waterpoort uit 1632 die de binnenhaven verbond met de stadsgracht. Deze doorgang kon vroeger worden afgesloten met sluisdeuren. Boven de Zeepoort bevindt zich een brug, de Zeebrug.

Het verhaal van de pelgrim

Niet eerder heb ik zo'n indringend en persoonlijk pelgrimsrelaas gelezen

Door Elsbeth Greven

In mijn zomervakantie heb ik een waarlijk pelgrimsverhaal gelezen, waarin Luis Conçalves de Câmara, volgeling en metgezel van de heilige Ignatius van Loyola (1491-1556), de stichter van de jezuïetenorde, na veelvuldig aandringen het levens- en bekeringsverhaal optekent dat zijn 'Vader' [Ignatius] hem op gedetailleerde wijze vertelt. Hij schrijft over 'de pelgrim' [Ignatius], weergegeven in de derde persoon dus, maar het is of je Ignatius zelf van zeer nabij meemaakt in deze (auto)biografie.

Het verhaal van de pelgrim



Niet eerder heb ik een dergelijk indringend en persoonlijk pelgrimsrelaas gelezen. Ignatius vertelt op zeer eerlijke en heldere wijze, slaat zijn misstappen niet over (zijn 'ijdelheden') en is bijzonder nauwkeurig en analytisch, vooral waar het zijn gevoelservaringen betreft. Opvallend is dat hij zich laat leiden door Gods Geest, in alles wat hij doet. Al gaandeweg wordt steeds duidelijker dat het God zelf is die hem onderwijst op zijn pelgrimsweg, een tocht die maar liefst zeventien jaar zou duren, vanuit Spanje via Jeruzalem en Frankrijk naar Italië voerend. Ondanks dat het verhaal zich een paar honderd jaar geleden afspeelt, zijn de oprechtheid, de emotie, de dienstbaarheid en de wil van Ignatius 'om de zielen vooruit te helpen' voelbaar en ook te plaatsen in deze tijd.

Nadat Ignatius door een kanonskogel aan beide benen gewond raakte en een lang ziekbed moest verduren, komt hij tijdens zijn ziekte tot inkeer en onderneemt vervolgens (want 'Onze Heer gaf hem zijn gezondheid terug') een boete-pelgrimstocht (vaak barrevoets afgelegd), daarbij geïnspireerd door zijn 'Meesteres', Maria, met name door haar beeld in het Spaanse klooster van Montserrat. Er volgt een (mariale) fase die gekenmerkt wordt door onthechting, boetvaardigheid, gewetensangsten, gebed, veelvuldige biecht en voorkeur voor armoede, waarbij Ignatius met zijn hoogmoed en grootheidsfantasieën steeds meer verinnerlijkt raakt, zijn 'bekeringen' kan doorzien en weet op te geven, en langzamerhand leert te onderscheiden wat van God komt en wat van de wereld. 'Wat is dit toch voor nieuw leven dat we nu beginnen?' – de kwellende herinnering aan zijn zonden verdwijnt langzamerhand; Ignatius baseert zijn nieuwe leven op liefde, hoop en geloof waarbij hij – begeleid door Maria -, vervuld raakt van de Heilige Drie-eenheid. Op weg naar Jeruzalem kiest Ignatius er drastisch voor om Christus als enige metgezel te hebben; hij stelt vanaf nu zijn 'door de armoede beveiligde band van vertrouwen op Hem alleen'.

Nu het echter blijkt 'dat het niet de wil van Onze Heer was dat hij bij die heilige plaatsen zou blijven' gaat Ignatius een studietijd in theologie en humaniora tegemoet, een periode die wordt afgewisseld door het geven van geestelijke (godsdienstige) oefeningen, door te bedelen, door ziektes maar ook door het verzorgen van zieken, door te preken en het geven van godsdienstlessen aan kinderen – alles tot meerdere eer van God. Ook komt hij regelmatig in conflict met het kerkelijk leergezag en wordt hij vervolgd (en vrijgesproken) maar zal hij – op de juridische titel van armoede – als priester gewijd worden en blijft hij gehoorzaam aan de kerkelijke overheid. Intussen hebben zich andere mannen bij hem aangesloten (gezellen), waaronder de later bekend geworden Pierre Favre en Franciscus Xaverius.

Het lijkt erop dat Ignatius het doel van zijn pelgrimsreis bereikt in de volgende diepe ervaring:

'Op deze tocht werd hij op een heel bijzondere manier door God "bezocht". Hij had namelijk na zijn priesterwijding bij zichzelf besloten een jaar lang te wachten met de mis op te dragen, om er zich op voor te bereiden en onze Meesteres [Maria] te vragen hem bij haar Zoon te willen plaatsen. Terwijl hij nu op een zekere dag, een paar mijl voor hij in Rome zou aankomen, in een kerk was en daar zat te bidden, voelde hij zo'n verandering in zijn ziel en zag hij zo duidelijk dat God de Vader hem bij Christus zijn Zoon plaatste, dat hij er gewoonweg niet aan zou durven te twijfelen dat God de Vader hem bij zijn Zoon plaatste'.

Deze passage is later bekend geworden als Ignatius' visioen bij 'La Storta'. Het tekent de zeer hechte en bevestigende relatie die Ignatius heeft ervaren met Jezus, een ervaring die Ignatius vervolgens op zoveel mensen heeft overgebracht, tot op de dag van vandaag, middels zijn Geestelijke Oefeningen. Deze godsdienstige oefeningen en observaties had Ignatius niet ineens opgeschreven maar hij droeg ze steeds tijdens zijn tocht bij zich en stelde ze met tussenpozen op schrift, omdat hij 'de indruk had dat ze ook voor anderen nuttig zouden kunnen zijn'. Ook vertelt hij dat 'hij veeleer in devotie was gegroeid – dat is in het gemak God te kunnen vinden – en dat hij die nu zelfs méér had dan ooit in heel zijn leven: op welk tijdstip hij God ook wilde vinden, telkens vond hij Hem. En dat hij ook nu vaak visioenen had (...) dat hij Christus zag als zoon'. Het is tevens illustratief dat God steeds meer de leiding in het leven van de pelgrim had genomen, waar Ignatius geheel gehoor aan gaf en ook sterk naar verlangde. Het merendeel van besluiten of belangrijke zaken, zoals het opstellen van de zogenaamde Constituties (van de Sociëteit van Jezus) legde Ignatius dan ook aan God voor in gebed, of tijdens het opdragen van de mis, en dit steeds onder tranen.

Het voorgaande maakt dat dit een boek is dat wellicht op sommige punten wat vervreemdend kan zijn, maar daarnaast zeker bemoediging en bevestiging geeft en inspiratie kan bieden voor wie ook een (waarschijnlijk minder langdurige en radicale ...) pelgrimstocht verlangt te ondernemen, of die al een eind onderweg is op zijn eigen pelgrimsweg. Hoe dan ook, deze ontmoeting met de zielzorger Ignatius laat je niet snel meer los!

Elsbeth Greven is psycholoog en uitgever

Pelgrimsverhalen spreken mensen aan. In dit boek ontmoet de lezer de pelgrimstocht van niemand minder dan Ignatius van Loyola (1491-1556), grondlegger van het later als jezuïetenorde bekend geworden 'Gezelschap van Jezus'. Ignatius is zo'n zeventien jaar 'onderweg' geweest: al die tijd op zoek naar Gods wil met hem in dienst van de mensen. [Het verhaal van de pelgrim - Ignatius Van Loyola - \(ISBN: 9789031729760\) | De Sleate](#)

Wat zijn jezuïeten?

De jezuïeten is een religieuze orde binnen de Katholieke Kerk. Ze wordt ook wel de Sociëteit van Jezus genoemd. Door Ignatius van Loyola gesticht in 1540.

In de volgende EB meer info over de jezuïeten.





Column Adrie: De kop is er af



Zo de kop is er af, we zitten alweer in de 2e maand van 2025.

De donkere dagen met mist en regen zijn zo te zien ook weer verleden tijd
De dagen beginnen alweer langer te worden, maar de kou nog niet.

Toch krijgt de zon al wat meer kracht, dat merk ik als ik in de serre achter het huis deze column zit te schrijven. Deze is namelijk op het zuiden gesitueerd en met de zon erop is het er behaaglijk

Ook zie je hier en daar alweer knoppen in de struiken en bomen komen en het gras begint ook weer groen te kleuren en ook de kat van de burens komt weer af en toe buurten.

Een paar weken terug reed ik in de ochtend zo door ons mooie dorp en overal zag je weer mensen

Het dorp ontwaakte uit zijn winterslaap.

Ook is ons dorp begonnen met een nieuwe start.

Afscheid van meneer Gorter en welkom aan meneer Harmsen die aan een nieuwe carrière begint.

Hij heeft zich voorgesteld in een filmpje wat onder andere te zien was op Instagram.

Om speciale reden is kreeg ik dat filmpje in mijn digitale brievenbus toegestuurd.

Zo te horen had hij wel zin in zijn nieuwe baan.

Al zal het wel even wennen zijn als Steenwijker in het polderdorp.

En zelfs Arjan Lubach weet dat Zeewolde niet zomaar een dorp is. Nu pas? Dit wisten wij al 40 jaar.

We hebben zelf de geschiedenis van het dorp gemaakt. Wij zijn zelf deel van de historie.

Der zijn zelfs mensen die na 30 jaar ergens anders gewoond te hebben weer in Zeewolde terug zijn.

Jammer genoeg geldt dit niet voor alle ondernemers die in de loop van de tijd vertrokken zijn.

Er staan in het centrum nog een paar panden leeg.

Helaas zijn er de laatste tijd mensen die last hebben van de griep epidemie

Of is het toch voorjaarsmoedheid? Kom je net uit je winter dip krijg je last van voorjaars- moedheid.

En ook de eerste verjaardagen zijn alweer gevierd. Onder andere die van mij en mijn oudste dochter.

Zij woont in Buckshaw een klein dorp vlakbij Manchester Engeland.

Tussen kerst en oud en nieuw is ze hier geweest en hebben we toen de twee verjaardagen gevierd.

En dan komen dit jaar ook weer de speciale dagen van en voor dingen,

4 februari was het bij voorbeeld Wereld kanker dag, een dag om stil te staan bij de slachtoffers van deze verschrikkelijke ziekte. Ik heb er ook mee te maken gehad.

Enkele naasten zijn eraan gestorven

In 2013 maart werd er bij mij blaaskanker geconstateerd.

In oktober 2012 ging ik naar de huisarts omdat ik nachts vaak moest plassen.

Omdat pillen niet hielpen werd ik begin maart door gestuurd naar de uroloog in Harderwijk.

Deze kon mij zwaardere pillen voorschrijven maar hij kon de boel ook even van binnen bekijken.

Daar bleek het een oerwoud van poliepen te zijn.

Er werd direct een afspraak voor een opname gemaakt.

Gevolg 11 april werd ik de eerste keer geopereerd en omdat men toen niet alles kon weghalen ben ik 9 mei op voor de 2e keer geopereerd. Gelukkig was toen alles weg.

Daarna 36 chemo spoelingen en controles ben ik in 2023. 'schoon' verklaard.

Gelukkig ben ik er nog goed vanaf gekomen.

Maar bij ieder vreemd iets wat je daar voelt schrik ik 'het zal toch niet'

Apfelstrudel

Goed gevulde rol van knapperig bladerdeeg gevuld met appel, kaneel, rozijnen en walnoten. Lekker met ijs of slagroom als gebak, maar ook als toetje.

30 M OVENTIJD

Ingrediënten

Voor 4 personen

0.5 rol vers bladerdeeg
150 gr appels (ongeveer 3 stuks)
2 eetlepels rozijnen
snuf kaneel
0.5 zakje vanillesuiker
25 gr walnoten



0.5 citroen
1 eetlepel paneermeel
1.5 eetlepels amandelschaafsel
0.5 eetlepel margarine
margarine (optioneel)
poedersuiker (optioneel)

Benodigheden

Bakpapier
Deegroller
bakplaat

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 180° graden.

2. Maak eerst het appelmengsel; schil de appels en snijd ze in kleine blokjes. Voeg de rozijnen, kaneel, vanillesuiker, fijngehakte walnoten en paneermeel toe. Rasp de citroen en pers het sap uit. Voeg 1 eetlepel sap toe en 1 eetlepel rasp. Schep alles goed door elkaar.



3. Leg het bladerdeeg op een schone ondergrond op je met bloem bestrooide keukenbad. Rol het deeg uit zodat het wat dunner wordt en het deeg ongeveer een half keer zo groot is geworden.

4. Schep het appelmengsel op het deeg. Verdeel het mooi als een soort worst over de lengte en houd een paar cm aan de rand over links en rechts. Vouw deze randen over de vulling naar binnen rol het deeg dan voorzichtig op. Leg op een bakplaat met bakpapier.



5. Smelt de margarine en bestrijk de appelstrudel hiermee. Bestrooi met amandelschaafsel en bak de strudel ca. 30 minuten in de oven.

6. Serveer lauwwarm met eventueel wat room en poedersuiker.

Puzzel je mee?

Woordzoeker

ADVOCAATBOOM
ALPINE
BANKSECTOR
BARST
BAZIN
BEGIN
BLEEK GROEN
BLOEMENHULDE
BRIT
CIRKELZAAG
DEAL
DINER
DOPEN
EDELE

FILMBLIK
HOEDE
INSTRUCTEUR
INVESTERING
KLINKER
KOPERBESLAG
LINKERHAND
LUIZENLEVEN
MALLERD
NACOMPETITIE
NEERLANDICUS
NIVEAU
OVERDRIJVING
REGENBOOG

REUZENHAAI
ROGGE
SERVICE
SKISCHOEN
SLUIPEND
STOPTEKEN
TITELHOUDER
VEELGEVRAAGD
VLEESSOORT
VOELING
WIMPEL
ZEILER

V	G	N	S	O	V	E	R	D	R	I	J	V	I	N	G	O	R	O	G	G	E
E	M	E	U	K	R	E	U	Z	E	N	H	A	A	I	O	M	A	T	N	N	
E	O	V	C	L	N	L	D	W	F	N	B	F	N	T	R	A	S	I	I	A	
L	O	E	I	I	Z	E	I	L	E	R	I	E	C	E	Z	L	N	T	R	C	
G	B	L	D	N	V	M	V	P	U	L	O	E	G	L	U	L	E	E	E	O	
E	T	N	N	K	P	R	O	D	M	H	S	E	E	I	A	E	K	L	T	M	
V	A	E	A	E	B	D	E	B	C	N	N	K	P	L	N	R	E	H	S	P	
R	A	Z	L	R	G	A	L	S	E	B	R	E	P	O	K	D	T	O	E	E	
A	C	I	R	H	L	I	I	K	O	I	N	I	M	B	E	H	P	U	V	T	
A	O	U	E	A	K	K	N	O	C	D	N	I	V	E	A	U	O	D	N	I	
G	V	L	E	N	S	A	G	V	L	E	E	S	S	O	O	R	T	E	I	T	
D	D	A	N	D	B	N	E	O	R	G	K	E	E	L	B	L	S	R	D	I	
B	A	Z	I	N	S	T	R	U	C	T	E	U	R	T	I	R	B	T	L	E	

--	--	--	--	--	--	--	--

De uitslag van deze twee puzzels, zullen weer in de volgende EB staan.

Succes allemaal!



	P		I		W		B		D	
B	I	T	S		E	D	I	T	I	E
	E		D	G	L		N	O	E	N
A	R	B	E	I	D	S	T	E	R	
	L		K	L	O	K		R	E	E
K	A	F		D	E	I	N	I	N	G
	L	A	V	E	N		O	T	T	O
M	A	R	E		E	S	A		U	
		A	T	T	R	A	C	T	I	E
B	R	O	E	R		R	H	O	N	E
	E		R	I	E	T		L		T
B	E	N	D	E		R	E	K	E	L
	B	O	R	S	T	E	L		E	U
B	O	G	O	T	A		B	O	N	S
	K	A	P		L	I	E	F	S	T

Uitslag EB 333

Sudoku

	2	9	6					
7								4
1						6	2	
	7		1	9				
				4				
		1			3			
4	3		7	2				9
			8					7
2			3	6	4	5		

				6	1	4	8	
		4		2		3		
		7		9		1		5
						6		
3	6		2		4			
	2	1		3				
	1					8		
9					8			1
		3			9			

Bestuursfunctie	Persoonlijke gegevens	Telefoon
Voorzitter	Piet Verschure, Dwingelderveld 5 verschurepiet@gmail.com	06 572 094 83
Secretaris	Jan Hoogeboom, Radon 33 secretaris.zeewolde@hotmail.com	036 848 62 80
Penningmeester / vicevoorzitter	Walter Lodewijk kbopen.zeewolde@gmail.com	036 522 58 48
Coördinator activiteitencommissie	Rob Thoen, Boomkleverlaan 45 activiteit.kbo@outlook.com	06 229 781 04
Ledenadministratie	Agnes Croese leden.kbozeewolde@gmail.com	06 151 475 65
Lief en leed	Ria Heinsbroek, Coulisse 7 b.n.j.heinsbroek54@gmail.com	06 465 460 03
Lid	Elly Ottevanger, Marktpad 64 elly.ottevanger@planet.nl	06 127 845 73
Leden met ondersteunende functies:		
Coördinator Belastinghulp	Jan Gordijn jgordijn1939@kpnmail.nl	036 522 62 82
Coördinator gastvrouwen Meermin	Maria te Molder mtemolder@hetnet.nl	06 121 217 91
Activiteitencommissie Aanmelding en annulering van activiteiten: activiteit.kbo@outlook.com	Rob Thoen Maria Thole	06 229 781 04 06 237 083 53
Acquisitie "Even Bijpraten"	Gerrit Thiele, de Nes 5 gerritenchristien@gmail.com	06 290 366 87
Redactie "Even Bijpraten"	Ida Hazelaar, Radon 33 redactie.ebzeewolde@hotmail.com	036 848 62 80
Kopij voor "Even Bijpraten": EB nr. 335 april EB nr. 336 mei	Liefst digitaal aanleveren uiterlijk op: 12 maart 2025 16 april 2025	
Beheer internetsite www.kbo-flevoland.nl Op deze site is "Even Bijpraten" in kleur te lezen	Ida Hazelaar, Radon 33 websitebeheerder.zeewolde@hotmail.com website adres: kbo-flevoland.nl//zeewolde	036 848 62 80
Lief en leed 	Als u iemand weet die jubileert, ziek is of een attentie verdient, wilt u dit dan aan Ria Heinsbroek doorgeven? b.n.j.heinsbroek54@gmail.com	06 465 460 03
Aanmelding als lid: kan gedurende het hele jaar	Opzeggen lidmaatschap: uiterlijk 1 dec., daarna loopt het lidmaatschap automatisch door tot 1 dec. van het volgende jaar . leden.kbozeewolde@gmail.com	06 151 475 65
Bankrekening KBO Zeewolde:	NL33 RABO 0338 1508 70	

Brengt u een lid aan bij de kbo,
dan krijgt u een taartje cadeau